

Formandens beretning

2019 var med op og nedture, men alt i alt gik det ok.

Vi har holdt en undervisningsaktivitet på over 100 timer, så vi tælles stadig som en stor monofaglig aftenskole.

Året startede tidligt med et mjødkursus ultimo marts. Denne gang med en ny underviser, Pippi Groving. Ni tilmeldte oplevede mikset med et seks timers kursus en søndag eftermiddag, opdelt i to timer ikke-tilskudsberettiget undervisning, hvor der blev lavet og smagssag mjød og hvorfra hver kursist havde fem liter med hjem til gæring, og fire timer, hvor der var undervisning i alt om mjød – lige fra hvad honning består af, over gær og urter til smagssætning til mjødens historiske elementer. De fire timer var rigtigt voldsomt spændende! Kig efter kurset i år i april!

Næste kursus blev Brikvævning i maj med Rasmus Twisttmann. seks kursister. Med Rasmus ved roret fik vi lært både opsætning, mønsterlæsning og kom i gang med nogen spændende bånd. Vi, der var der, fik mod på meget mere af den slags!

Maj lagde også måned til et kursus i glasperler med Thomas Risom, seks kursister. Igen i år et godt kursus, og denne gang uden problemer med afbrændingsforbud. Spændende og inspirerende som sædvanlig.

I juni var vi syv til et rigtig godt bødkerkursus med Kim Hildebrandt. Endnu en gang blev der kløvet triller, snittet og høvlet stave, og der kom nogle rigtigt fine bøtter ud af det.

Først i august blev der et kursus i knipling med pilebark. Det endte med fem deltagere, som alle fik prøvet kræfter med dette specielle materiale og fik lavet nogle fine spinkle krukker og kurve.

Så var der stilstand på kursusfronten indtil slutningen af oktober, hvor Bodil Christensen underviste syv i nålebindingens kunst. Inspirerende og dejligt kursus!

Så blev det november, og så var proppen ligesom gået af flasken.

Vi startede med dragtsyning med Ida Demant, otte deltagere, heraf flere fra Odins Odense, som blev inspireret af Ida's gode foredrag om jernalderens mode gennem den lange periode, om stoffer, kvaliteter og farver. Søndage gik med at øve jernaldersting, prøve kræfter med båndvævning til kanter, få lavet mønstre til dragter og meget mere.

Årets finale blev kurset i Bayeux-broderi / Ladby sting med Inge Svensmark. Seks kursister fik lavet flotte øvestykker, og fik mere mod på at fortsætte med denne form for broderi. Undervejs havde vi besøg af Anette Bogulski om plantefarvningen til Ladby Tapetets garner, og hun havde da også en lille spændende kurv med, med blandede bolsjer i form af plantefarvet garn til broderi.

Det blev en rigtig god slutspurt, der gjorde at året endte med 119 kursustimer inden for aftenskoleloven – og 2 uden for loven. Ikke så godt vi kunne have ønsket os, og heller ikke med så mange kursister, som vi kunne have ønsket os. Noget af det sidst nævnte skyldtes at der var flere, der havde tilmeldt sig kurser, men da de så fik beskeden om at kurset kørte, skyndte de sig at melde fra. En rigtig øv-situation, for der er jo ikke så meget at gøre ved det i sidste ende.

Af andre aktiviteter havde vi vores sædvanlige stand på Jernalderlandsbyen Odins Odenses marked i maj, og vores stand sammen med Jernalderlandsbyen ved Fjordens dag i Seden Strandby. Tak til de medlemmer som hjalp med at bemane standen, til at promovere vore kurser og til at få kursister med på vore hold.

I 2019 havde vi som noget nyt i samarbejde med andre Fora Fyn foreninger og med FORA en stand på Kreative Dage messen i Fredericia. Jeg var der fredag (og var så hæs, at det nærmest var lige meget), og Bente passede vores stand om lørdagen. Vi kom i kontakt med mange mennesker, så jeg synes det var godt givet ud!

I 2019 fik vi også moderniseret vores stand. På Fjordens Dag kunne vi præsentere et banner, der nu har afløst vore gamle billedtavler. Det er blevet rigtig flot og et blikfang! Stort tak til Bodil for at give det det Final Touch, der gjorde det værd at vise frem!

Og så hører jeg nogen tænke FORA. Hvad er det- er det dem nede i Skibhusgade?

Svaret er at det er vores paraplyorganisation, som hjælper os med lønkørsler, afholder spændende kurser og workshopdage. Begge dele har trukket bestyrelsesmedlemmer af huse til gode oplæg om aftenskolevirksomhed, om regnskabssystemer og meget mere. Så FORA er vores – og for øvrigt førnævnte Skibhus1748's, landsforbund, der tegner en hel del husflidsskoler, og altså også rene aftenskoler som os.

Et spændende år har det været, og mit piv fra sidste år, om at Odins Odense tager meget af min tid, holder stadig. Og som sidste år: Jeg har mod på to år mere, hvis der ikke kommer andre, der vil overtage formandsposten. Jeg kan også "nøjes" med at være skoleleder, i håb om at nogen vil tage over, uden at skulle påtage sig alt for meget på én gang. Og så kan bestyrelsen jo så også fyre skolelederen, hvis han ikke gør arbejdet godt nok. Det er umuligt nu, hvor formand og skoleleder er samme person.

Som skoleleder repræsenterer jeg Aktiv Historie som medlem af Aftenskolernes Samråd i Odense, og som 3dje suppleant i det af byrådet nedsatte folkeoplysningsudvalg. Det har givet gode kontakter og mulighed for at være på forkant med begivenheder og informationer.

Fremadrettet – vort kursusprogram kan findes på hjemmesiden, og der er allerede kommet en del tilmeldinger ind. Jeg har ikke lige kigget den seneste lille uge – og det er der en rigtig god forklaring på.

Vores trykte program er måske færdigt, og afventer bare at vi henter og distribuerer, så det modtager I med referatet.

Hvis I kigger ned over kurserne, er der en del gengangere og lidt nyt, og på nogle af de "gamle" kurser er der kommet nye undervisere. Dem glæder jeg mig til at møde.

Vi har igen planer om at være med på jernalderlandsbyens marked, og der er altid brug for en hånd på vores stand, så tøv ikke med at melde jer! Jeg er lidt mindre sikker på Fjordens Dag, thi der virker vores stand kun sammen med Jernalderlandsbyen, så vi er afhængige af deres lyst og evne til at deltage. Får vi mulighed for Kreative Dage igen i FORA regi, er jeg sikker på at vi deltager.

Kender I til andre steder, hvor vi kan formidle det glade budskab om vore kurser, har jeg altid en stak programmer I kan få med. Ring, eller kom en tur forbi!

I håb om en god debat af denne redegørelse, og en i øvrigt god generalforsamling, hvor I må undvære det årlige billedshow, det er lidt bøvlet her i Sognegården – og jeg har ikke haft mulighed for at sætte det sammen her i den seneste uge heller. Det er lidt vanskeligt her fra Sygehuset, uden tilgang til min computer med alle billederne derhjemme...

